

HER ŐEY BAĐIMSIZ KÜRDİSTAN İÇİN – II

GÜNEY KÜRDİSTAN DEVRİMİ VE KAZANIMLARINA KARŐI ÖZEL HARP DAİRESİ FAALİYETLERİ ÜSTÜNE

İsmailo Demenz.

Berlin, 8 Ocak 2016

<http://www.mamekiye.de>

<http://www.dralikilic.wordpress.com>

<http://petition1938dersim.wordpress.com/>



Yazımızın birinci Bölümünde sayın Başkan Mesut Barzani'nin şahsında Güney Kürdistan Devriminin kazanımlarına karşı Türk Özel Harp Dairesi mensuplarının faaliyetlerine ve bir CİA ajanının kısaca değinmiştik. Aradan kısa bir süre sonra, DAES'in cesaret edip Erbil saldırma girişiminin Güney Kürdistan Peşmerge güçleri tarafından püskürtüldüğünü ve yirmi kadar ölü verdiğini öğrendik. Arkasından PKK lilerin, Güney Kürdistan güvenlik güçlerinden izin almadan düzenledikleri provakayon yürüyüş, PKK nin mantalitesini ortaya koymak bakımından ilginçtir.. Kuşkusuz bu geçmişe dönüp düşmanın ne yaptığını, dünün Türk İntikam Tugayları olan türk faşistlerinin Musul'a nasıl saldırdığını, bugün arap islam faşistleri DAES in TC emrinde JİTEM görevini üstlendiğini Erbil'e cesaret edip saldırdığına tanıt oluyoruz.. Bunun yanında TC ye gönüllü olarak teslim olan ve TC için çalışan Kürdistan bağımsızlık mücadelesine karşı çıkan Öcalan için Güney Kürdistanlıların yapacağı bir şey yoktur. Öcalan açıkça, ben Barzani vatandaşı olacağıma TC yi tercih ederim diyordu. » Anam türktür, TC yaşamımı bağışlasın bu devlet için çalışmaya hazırım » diyen odur. Bu aynı zamanda bir ara DEP Milletvekilliğini yaparken yurtdışına kaçan Avukat Zübeyir Aydar'ın sayın Başkan Barzani'ye yönelttiği suçlamalar Güney Kürdistan Devriminin kazanımlarının Kuzey devrimi ile olan diyalektik bağlantılarını karartıkları, doğrudan doğru sömürgecilere hizmet ettiği. Bu aynı zamanda CENEVRE 3 Konferansına Eojava 'lı Kürdlerin taraf olarak alınmaması, uluslararası emperyalist itifakın Kürdistan devriminin

kazanımlarını hedef aldığını açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca, Türkiye nin bu konuda engel çıkartması, Oslo Görüşmelerine katılan işbirlikçilerinin sayın Başkan Barzani'nin şahsına saldırımları, düşman güçlerle işbirliği yapan bu unsurların pratikte Kürdistan Devriminin düşmanlarının stratejik hedeflerini açıkça ortaya koyuyor. Sayın Başkan Barzani'nin yaptığı açıklamanın hemen ardından DAES 'in Erbil'e saldırması tesadüf değildir. Sayın Başkan'ın açıklaması nı kısaca aktarayım.

Kürdistan Bölge Başkanlığı geçen sali günü bir bildirge yayınladı.

« "Referandumla Kürd halkının kendi kaderini tayin etme fırsatı ortaya çıkmıştır. Referandumun yapılması belki direk bir devlet ilanı anlamı taşıyor ancak Kürdistan halkının kaderi hakkındaki fikir ve iradesini ortaya koyacaktır" dedi. Başkan son günlerde yerel ve bölgesel seçmenler özgün olmayan ve hamsız açıklamalarda bulundular. Oysa, zaman Kürdistan'ın geleceği hakkında karar alma zamanıdır. » Referandum 'a karşı tavırlar alanları eleştirdi. "Hiç bir şekilde veya bahaneyle bu engellenmeye ya da inkar edilmeye çalışılmaz. Bu inkar devam ettiği sürece sorunlar da olmaya devam edecektir. Ancak Kürdistan halkının gerçekliği ve hakları kabul edilirse, elbette sorunlar azalır, bölgede barış ve istikrar güçlenecektir" dedi¹ "Eğer Kürd halkı başkaları tarafından haklarının verilmesini beklerse hiç bir zaman bağımsızlığını elde edemeyecektir" ifadelerini kullanan Kürdistan Bölgesi Başkanı, şöyle devam etti:

"Bu yüzden derin sorunlar, 100 yıllık savaş, inkar ve istikrarsızlık meydana geldi. Bu parçalanmaya sebep olanlar nasıl büyük bir hatanın içerisine girdiklerinin çok iyi farkındalar. Nitekim söz konusu taraflar yüz yıllık yanlış siyasetlerini itiraf etmeye yanaşmıyor. Başkalarını razı etmek ve bazılarının siyasi çıkarları için Kürdistan halkının haklarının verilmemesi hiç de reva değildir. Peki onlar başkalarının gelip onların haklarının önünde engel oluşturulmasına izin veriliyorlar mı? Kürdistan kendine has tüm insani, tarihi ve coğrafi özelliklere ev sahipliği yapıyor. Nasıl İskoçya, Katalonya ve Quebec'in kendi kaderini tayin etme hakkı varsa, Kürdistan da aynı haklara sahiptir ve tartışmaya gerek yoktur. ». Sayın Başkan Barzani « Kürd halkının haklarının inkar edip, referandumun ertelenmesini isteyenler hakkında, "Söz konusu kişiler uygun altyapının oluşmasından bahsediyor. Kürdistan halkının düşüncesini öğrenmek için yapılacak referandum doğal bir haktır. Bunun için hiç bir altyapıya gerek yoktur. Referandumun yapılmasını istememek veya kararsız olmak Kürdistan halkının haklarına karşı inançsızlığı gösteriyor. Bazı iç kesimlerin referandumun gerçekleşmesinin altın bir fırsat olarak elde olduğunu farkında ve bu yüzden engel olmaya çalışıyorlar. Daha sonra söz konusu kesimler bir altın fırsatın meydana geldiğini ve Kürdistan"daki siyasi başkanlığın bunu yapmadığını iddia edecekler" dedi

Sorunu açalım, bundan dokuz yıl önce TC Genel Kurmay denetimindeki Türk İntikam Tugalarının Musul' a saldırımları ile bugün DAES in Erbil 'e saldırımları arasınında askeri ve siyasi stratejik bağlantı nedir ve bu bağlantının Güney Kürdistan Devriminin çıkarları bakımından önemi nedir ?

2007 da Musul Katliamı konusunda şunları dile getirmiştik.

“Musul katliamı ile TC Genel Kurmayı, kontur gerilla ve JITEM arasında nasıl bir bağlantı vardır? Bir dizi katliamı plana koyan teröristlerin amacı TC'den farklı mı? Aynılaştıkları noktalar nelerdir ? Saldırının amacı aynı olduğuna göre, TC Genel Kurmayının Güney Kürdistan'daki kazanımları hedefleyen, PDK ve YNK'yi hedef alan saldırıları düzenleyen terörist örgütlere lojistik destek verdiği kendiliğinden rtaya çıkmıyor mu?

Birincisi, terörist eylemin amacı ile TC'nin Güney Kürdistan'a yönelik politikası üst üste düşüyor. **İkincisi**, TC Ordusu ile Al qaida örgütü ve terörist dinci İslamcı örgütler arasında çok ciddi ilişkiler vardır. Hizbullah Kuzey Kürdistan'da ulusal kurtuluş mücadelesine karşı örgütlenme deneyimi incelenirse, TC ordusu neden üney Kürdistan'da anti Kürt askeri hareketi örgütlemesin? Musul cinayetinin ve Kerkük ile ilgili bağlantısı ele alınırca, TC istemlerinin arkasında yatan Genel Kurmayın amaçları ile terörist örgütlerin hedefleri, amaçları aynı noktada buluşuyor. Kanımca bu iki yönlü bir plan uygulanmaktadır. İlk amaç gerillayı fiziki olarak yok etme, ortadan kaldırmadır. Yüz binlerce askerin katıldığı operasyonun hedefi budur. TC basını bu oranı 20000 asker olarak gösterdi. Binlerce araç, uçak, helikopter, F16, Mirages, Skorsky, Kobra helikopterler eşliğindeki çıkartmaya rağmen gerillayı fiziki olarak yok etmek imkansızdır. Onun için TC Ordularının askeri stratejik ve taktik saldırılarını incelemek gerekir. Gerçek şu ki, pek çok kişi TC Genel Kurmayının yaptığı basın açıklamasını farklı temellerde ele aldılar. Oysaki, **Kürdistan başkanı Sayın Mesut Barzani Musul ve Maxmur'a yapılan katliam saldırısını kınadı**. Bu saldırıda yaşamını yitiren ailelere baş sağlığı diledi ve bu saldırı hareketinin hedefinin Kürdistan'da kardeşçe yaşayan toplulukların birlikte yaşama olanaklarını hedeflediklerini dile getirdi. **Dolayısıyla, Musul Katliamı ile Kürdistan'daki gerilla savaşçılara yönelik askeri operasyonlar Güney Kürdistan Devriminin kazanımlarını ortadan kaldırmaya yöneliktir**. Kuzey Kürdistan'da gerilla savaşının güçlenmesi Güney Kürdistan Devriminin kazanımlarına endekslidir. **Onun için TC ordularının askeri stratejik saldırı hedefinde, gerillaya saldırı tali, Güney Kürdistan Devriminin kazanımlarını ortadan kaldırma esastır**. Kuzeyde askeri stratejik saldırıda güç birikimi alan kaplama esas olduğu halde, Güneye yönelik askeri stratejik saldırıda terörist örgütleri kullanma uzun surede bunalımı derinleştirme, yıpratma, güçleri, dağıtma strateji içinde taktiktir. TC orduları Güney Kürdistan Devrimini parçalamadan Kuzeyde egemenlik sağlayamazlar. Onun için faşist sömürgeci TC ordularına karşı savaşta Güney ve Kuzey güçlerinin birleşmeleri temel zorunluluktur.

Biz konuyu deęerlendirmek için ilkin Genel Kurmay Başkanının ABD'ye yaptığı seyahati ve bunun sonucu yapılan basın açıklamasını ele alacağız. Çünkü söylenenler, Genel Kurmayın daha önce ele aldığı kararlardır.. TC Genel Kurmayı TSK Savunma politikalarıdır. Musul'a yapılan saldırı ile Güney Kürdistan'a giren TC ordularının saldırıları arasındaki ortak ilişki diyalektik bir ilişkidir. Birincisi ABD'ye yapılan ziyaretin sonuçları bakımından gelişme, ikincisi, TC'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ve dinci bir kişinin seçilmesini İsrail ve Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinin tehlikeye düşüreceği eğilimidir. İsrail açısından ve Ortadoęu'daki dengenin bozulmasıdır. Üçüncüsü, M. Yaşar Büyükanıt'ın ABD gezisi, ABD ile TC arasındaki bağımlılık ilişkisini de ifade eden TC Ordusu ve NATO ilişkisidir. TC'nin İran'a saldırı planında ABD'ye vereceği destek, İsrail'in NATO üyesi olması ve NATO üslerinin kullanımına bağlıdır. Bu durumun "iç politika" da yansması ise Muhtıra'dır.Yani gerçek iktidarın MGK olduğunu açıklama Genel Kurmay'ın darbesidir. Özellikle Kürdistan sorununda tek belirleyici odak olduğu bir kez daha vurgulayan TC Genel Kurmayı , Kürdistan konusunda resmi inkâr, ret ve imha siyasetini sonuna kadar sürdürme kararında olduğunu ordularını Kürdistan halkı ve gerillalara saldırtmakla , Musul cinayeti aynı ana geldi. Bu rastlantı değildir.

Birincisi "Genelkurmay Başkanı'nın 12 Nisan 2007 tarihinde yaptığı basın toplantısında ifade ettiği "Cumhuriyet rejimine sözde değil özde bağlı olmak ve bunu davranışlarına yansıtmak" ilkesi ile tamamen çeliştiği ve Anayasanın temel nitelikleri ile hükümlerini ihlal ettiği açık bir gerçe"li bir uydurmadır. Zira TC kurulduğunda fetvalarla kurbanlarla ile kurulmuş bir Cumhuriyettir. Seyh ul Islamin fetvasından sonra M. Kemal namaza yatmıştır bu Kemalist geleneğinin iki yüzlü politikasıdır. M. Kemal laik bir insan değildir. Dini araç olarak kullanmıştır. Laiklik onun düşüncesi de değildir. Kendisi son derece iki yüzlü bir dindardır, riyakardır. İkincisi, Basın açıklamasına göre "Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde öne çıkan sorun, laikliğin tartışılması konusuna odaklanmış durumdadır. Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından endişe ile izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki, Türk Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur" Sivas katliamı, Maraş, Çorum katliamları Qocgiri, 1925 , Ağrı ve Dersim ulusal direniş hareketlerini bastıran Kemalist ordudur. "Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri yapılmakta olan tartışmaların ve olumsuz yöndeki yorumların kesin olarak karşısındadır, gerektiğinde tavrını ve davranışlarını açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bundan kimsenin şüphesinin olmaması gerekir". Bu bahanelerin esas yönü Kürdistan'daki gerilla savaşına ve Güney Kürdistan devriminin kazanımlarına yöneliktir. İşte ise, askeri taktik olarak Ordunun "sözde" koruyuculuğunu bazı propaganda etkinlikleriyle halkı kandırmadır, anneler günü nedeniyle yapılan tören, ya da Mehmetçik bilim adamlarının ulumaları yadırganacak bir şey değildir. Bu sosyal faşist ve sosyal emperyalist politikasının Kürdistan'a yönelik saldırılarının bir parçasıdır(..)

İkincisi.Kurdistan Başkanı sayın Mesut Barzani bir gazetecinin Kerkük'e ilişkin sorduğu sorunlara verdiği yanıtta Musul KDP Bürosuna yapılan

saldırımın arkasında hangi güçlerin olduğunu açıkça dile getiriyor. Sayın Başkan Barzani "*Terörist saldırılar sadece Kerkük'te değil Irak'ın tüm bölgelerinde düzenleniyor. Bu saldırılar, ülkedeki demokrasiyi hedef alıyor ve birileri, Kerkük dahil, ülkede istikrarsızlık ve kargaşa yaşanması için çabalıyor. Kerkük, Kürdistan ve Irak kimliğini taşıdığı için tüm yaşananlardan nasibini alıyor ve terörist saldırılara hedef oluyor. Kürdistan bölge yönetiminin ve Kürdistan hükümeti güvenlik güçlerinin himayesi altına girmesi halinde Kerkük'te -bölgedeki diğer kentlerde yaptığımız gibi- güven ve istikrarı sağlayabiliriz ve bunu gerçekleştirmeye hazırız*" diyordu., "*Kerkük, Irak'ın bir kentidir ve Kürd kimliğine sahiptir. Bu konudan da ne vazgeçeriz, ne de taviz veririz. Her zaman söylediğimiz gibi, Irak anayasasınının 140. maddesi bu konuda yapılan tartışmalara bir son verdi. Tek çözüm yolu, Kerkük'teki durumu tam olarak normalleştirmek ve kenti, göç politikası uygulanmadan önceki haline geri döndürmek. Kerkük'ün statüsünü belirlemek için demokratik bir referandumun yapılması gerekiyor. Biz, referandumu tek çözüm olarak kabul ediyoruz. Kerkük halkının vereceği kararı saygıyla karşılayacağız. Bizim tek isteğimiz Kerkük halkının kardeşçe yaşaması. Kürdistan bölgesinin kentlerini ziyaret edenler, Kerkük'teki tüm grupların, ayırım yapılmaksızın kardeşçe yaşadığını görecekler"* diye cevap verdi.

Sonuç olarak Musul katliamı ve yüz binlerce ordunun Kürdistan'a çıkartma yapmanın hedefinde olan, **Başkan Mesud Barzani'nin ve Güney Kürdistan devriminin idealleri ortadan kaldırmaktır. TC ordularının askeri stratejik saldırı hedefinde, gerillaya saldırı tali, Güney Kürdistan Devriminin kazanımlarını ortadan kaldırma esastır.** Kuzeyde askeri stratejik saldırıda güç birikimi alan kaplama esas olduğu halde, Güneye yönelik askeri stratejik saldırıda terörist örgütleri kullanma uzun surede bunalım derinleştirme, yıpratma, güçleri, dağıtma strateji içinde taktiktir. TC orduları Güney Kürdistan Devrimini parçalamadan Kürdistanlı güçlerin birleşmeleri temel zorunluluktur. CIA 8 Aralık 1948 tarihli raporuna⁴

The almost three million Kurdish tribesmen of Turkey, Iran, Iraq, and Syria constitute a factor of some importance in any strategic estimate of Near East affairs by virtue of their tradition of armed resistance to the governments over them and the efforts the USSR is making to stimulate and capitalize upon their grievances. Because of the narrow tribal loyalties of the Kurds and the rudimentary nature of the Kurdish nationalist movement, a unified attempt to set up an independent state over all of the traditional mountain homeland of "Kurdistan" is unlikely. Nevertheless, the Kurdish tribes can be expected to continue to break out in sporadic local uprisings, and the current activities of Soviet agents indicate that these revolts may follow the lines of the Soviet-sponsored "Kurdish People's Republic," which maintained a brief existence in the Kurdish sector of Iran during 1946. Such revolts, although unlikely to achieve

4 CIA Secret Copy No 97 The Kurdish Minority Probleme, ORE 71-48 Published 8 Decembre 1948-990094

Bütün dünya halkları biliyor ki, CİA nin pek çok raporu sahte ve gerçek dışıdır. Bu raptordan 38 yıl önce Paris de General Şerif Paşa nın ayyınladığı Meşrutiyet Aylık Dergisinde, İran da yaşayan Kürdler hariç,Osmanlı Sömürgeciliğinde yayaşayan Kürdler 5.000.000. du. Sadece Dersim nüfusu ABD Harput Baş Konsolosu Leslie A David'in ABD Büyükelçisi Hanry Margenteau'ya 1916 de yolladığı raporda 500.000 olarak niteliyordu. Ocak 1917 de Mustafa Kemal Jacop Küntzer'e göre 400.000 kişi, bunun dışınca göçe zorlanan Kürd sayısı 700.000 kişiydi. CİA 700.000 kişilik Doğu Timor halkı için devlet kurma hakkına ve Kovoavalılar devlet kurma hakkına evet diyor, her nedense, Batılılı Kapitalistler 40-45 milyonluk Kürdistan halkının devlet kurma hakkına karşı çıkıyorlar. ABD ve CİA şu anda Güney Kürdistan da Kürdlerin bağımsızlıklarını ilan etme hakkına saygı tğösteriyorlar mı? Cenevre 3 Konferansına Kürdlerin temsilcilerinin alınmaması AKP nin şu anda Kuzey Kürdistan da kentler jenoasidine ABD ne diyor?

İkinci noktas Kürdistan Mahabad Cumhuriyeti Kürdistan halkının mücadelesi ile kuruldu. CİA nın değerlendirmesi yanlış ve sakat bir anlayıştır. Cumhuriyetimizin kurulmasında Sovyet Ajanlarının hiçbir kakısı yoktur. Ama Cumhuriyetimiziin yıkılmasında ABD ve Türk fars ajanlarının payı vardır. Üstelik ABD Sovyetlerin Mustafa Kemal'e devlet kurmalarına karşı sessiz kaldı. Bundan bir asır önce 1916 de Sykes Picot Antlaşması ile Kürdistan bölünmesine ABD sessiz kaldı. Özel Harp Dairesinin emrinde çalışan albay Durkan kalkan bilmelidir ki kendisne hakaret ettiği sayın Başkanımız Mesut Barzani nin rahmetli babası, Mahanad Kürdistan Cumhuriyetininin Milli Savunma bakanıydı. Bunun için Güney Kürdistan Devrimini savunmak bizim için Kutsal bir görevdir.Geçen yazımızda özel Hap Dairesininin emrindeki **Albay Duran Kalkan**'ın sahtekarca açıklamalarının CİA nın ve MİT'in pratikleri ile içiçe olduğunu göstermiştik.

Bizden çok daha önce bu ikiyüzlü çömezlere karşı sayın Başkanımız Mesut Barzani'nin yeğeni genç Generalimiz **Rawan İdris Barzani** nin söylediklerini ekliyelim.



General Rawan İdris Barzani

“Büyük Dedem Şêx Abdulselam dar ağacından can verirken, Dedeleri Çanakkale'de Türkler için ölenler bugün bize Türk ortağı diyorlar. 1947 de, İran'in Kuşatması ile 1500 çocuğumuz açlıktan ölüirken, İran ile kol kola olanlar bize İrancı diyorlar. Dedem Mele Mustafa 57 yılını dört parça Kürdistan için dağlarda harcarken bize ağa dediler, 1983 yılında, 8 bin Barzani'yi Saddam diri diri toprağa gömerken, ona ya seyid deyip saygıya duranlar utanmadan bize Saddam'ın tankı ile Kürdlere saldırdınız dediler. 14 yaşında her şeyi terk edip halkı için eline silah alan ve 69 yaşında hala cephede olan, hayati boyunca herhangi bir Kürd parti veya kurumu hakkında olumsuz bir söz dahi söylemeyen, tek hayali ve amacı Bağımsız Kürdistan olan Amcam, Önderim bin canım olsa uğruna feda edeceğim, Sayın Mesud Barzani'ye yüzlerce kez hakaret ve iftira ettiler yine sustuk.

Biz yüzyıldır düşman ile savaşıyoruz ama mertçe savaşıyoruz. Ne zaman masaya otursak düşmanımızdan bile saygı gördük. Çünkü s, özümüz ve icraatımız hep bir oldu. Barzani ailesi'nin 13850 Şehidi var. Ona rağmen, ne Kürdlerin nede başka bir ırkın bilerek öldürdüğümüz tek çocuk ve kadını yoktur.

Hiçbir zaman köy ve şehirler etrafında halkın zarar göreceği yerlerde düşmana

saldırmadık ve savaşmadık. Çünkü bizim için öncelik halk oldu ve hep en ön safta savaştık bu günde, iki kardeşim 17 amcaoğlum ve binlerce akrabam ile en ön safta savaşıyoruz.

Bu gün Sayın Barzani dünyada saygı görüyorsa, sözüne sadık olduğu ve yapmayacağı şeyi vaat etmediği içindir. Mesele siz hiç onun birilerini tehdit ettiğini gördünüz mü ? Ve TV'ye çıkıp şunu bunu yaptım dediğine şahid oldunuz mu ? Hep sakın ve soğukkanlı durur. Oysa onun içinde ne fırtınalar kopar.

Ben iki kez onun gece hüngür hüngür ağladığına şahid olmuşum. 2011 yılında Roboskê için ve 2014 te Şengal için ağladığına şahid oldum. Buna rağmen hep ciddi durur. Bu gün utanmadan ona laf atanlar bilsinler ki, o 55 yıldır halkı için savaşan bir Pêşmerge, O Barzan'da yağmur gibi yağın bombalara rağmen partinin evrakları için ölüme atlayan gençti.

O 91'de Kore köyünde tankın önüne atlayıp patlatan kahramandı, O 92'de Özal'a, "Bize ister yardım edin, ister etmeyin ayakta kalacağız ve tarih bunu yazar. Tarih sizi ya ezilen bir halka sırt çeviren Zalim bir devlet başkanı, ya da kardeşe elini uzatan adaletli bir başkan olarak yazacak. Biz devlet kuracağız karşı durmak size zarar, yanında olmak kardır" diyen, bir liderdi.

O Pentagonda Obama'ya "Ben ve sen, kabul etsek te etmesek de Kürd çocukları devletini kuracak diyen bir Başkandı.

O, IŞİD' e Karşı 3 oğlu ve 2360 yeğen ve akrabasını en ön cepheye yollayan yürekli bir komutandır.

O Bütün kirli ve yalan dolana karşı susan asil bir Babadır. Onu karalamak ve iftira atmak Kürtlerin yararına değil zararınadır. İnanın siz ona ne kadar küfür ve hakaret etseniz o duymaz, çünkü ne yaptığını çok iyi biliyor. Bu gün kaç Kürd onlarca devlette saygı ile karşılanıyor ve itibar görüyor, Kürdler onun itibari ve saygısını kullanmalı. Bu tarihi bir fırsattır. Kürdlerin önünde iki yol var: **Ya Serok Barzani'nin arkasında Bağımsız Kürdistan'a giderler, ya da şunun bunun peşinde koşup Türk, Arap, Farsın Bayrağı altında ezilirler.** ⁵

Biz Dersimliler ve 1936-1946 yıllarında Dersimin kurtuluşu için silahlı mücadele katılan ailelerimizden on binlercesini kaybedenleriz Dersimliler, biz kayıtsız şartsız Özerk Federatif Dersim bölgesini serok Barzani'nin Bağımsız Kürdistanının bir parçası olaark sayıyoruz.

General Rawan İdris Barzani'ini Özal ile sayın Başkan Barzani arasındaki 1992 deki söylemi dile getirmesi kuşkusuz Güneyle olan savaşta uğusuz Abbas mahlasıyla (Duran Kalkan) PKK saflarında faaliyet gözteren Albay Duran

Kalkan'ın faaliyetlerine değinmek istiyoruz. Bu Özel Harp Dairesinin adamı Abbas o zaman PKK'nin Genel Kurmay Başkanıydı. Oysa Abbas kürd değil,türktü. Pek çok Kürd gerillasını öldürttü ve savaş suçlarını işledi. Bu suçlardan yargılanmadı.. PKK 6. Kongresinde Lolan Pratiği ile Kör Cemal pratiği birleştirdi.Pek çok kadro ölüme mahkum edildi.Ama Albay Duran Kalkan PKK komutanı olarak yerinde kaldı..1992 de T.C.nin Rubarok taburuna karşı eylem düzenlendi. Bu eylemde 80 gerilla yaşamlarını yitirdiler. O bu ölümlerin nedenidir.Failidir. İKDP e karşı 45 gün mevzi savaşına giren pek çok PKK gerillası Güney Kürdistan Peşmerge Ordusuna kurşun atmadı. O dönemde PKK yöneticileri tarafından Güney'e yönelik olarak kurulan Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) adlı partide Güney ve küçük Güney Kürdistan'lılar görev aldılar. Kitle falliyetlerini yürütüler. Paris de bunlar adına bir çok eylem koyan Güneyli güçleri suçlayan PKK Avrupa sorumlusu Ali Sapan'a karşı çıkıldı. Ali Sapan'ın peşine takılan sayın Barzani ye karşı küfürlere susan Dr Musa Kaval bgün Güney Kürdistan Üniversitelerinde çalışırken, ondan daha fazla akademik kariyeri olan ve o anda PKK nin yanlış ve sakat politikasına karşı çıkanlar 37 yıldır sürgündeler. Ali Sapan'a gelince o, gidip TC ye teslim oldu,Hapisten çıktıktan sonra, TC Ordusunda gönüllü komando oldu.

. 1995'deki PKK, KDPI çatışmasında Suriye yönetiminin parmağı vardı. Suriye yönetimi PKK'nin, KDPI ile çarpışmasını A.Öcalan'dan istiyordu..KDP'nin zayıflaması Saddam ve yönetiminin istemiydi. Nitekim, PKK merkezi 15.08.1995 de KDP'ye saldırı kararını aldı.Pek çok peşmerge öldürdü. Bu öldürmelerde Albay Duran Kalkan baş rolünü şu anda Güney Kürdistan da fırıncılık yapan Öcalan nın kardeşi Osman Öcalan'la birlikte oynadılar..

Aradan zaman geçmesine rağmen, Zübeyir Aydar özel harp dairesinin elemanı Albay Duran Kalkan gibi PKK içinde Serok Mesut Barzani düşmanlığını yapıyor., Zübeyir Aydar MİT le oturup kalkıyor Kürdistan Bağımsızlığına karşı çıkıyor.. Musul da gerilla bir bayan'ın zorla ırzına geçmek isteyen Zübeyir Aydar bu bayan tarafından slahla kovuldu. Bu yüz kızartıcı suçtan yargılanmadı.,Güneyli bir ailenin eşiyle evlilik dışı ilişkiler kurduğundan İsviçre deki eşi tarafından kapıdışarı edildi.Boşandı Zübeyir Aydar ,mahkemeye sahte evraklarla baş vurarak boşanma kararını değiştirip çocuklarına tazminat vermemek için dava açtı. Bunun üzerine onun çocukşarı mahkemeye başvurarak onun soyadını taşımayı reddettiler. Kendisi avukat olduğu **KCK Yürütme Konseyi Üyesi** olduğu halde kendisini dönercide çalışır gösterdi bir dönerci dükkanında yatıp kalktığını kaldığını isviçre polisine bildirdi.Çalışmadığı halde dönerciden sahte ücret alıyor ve almaya devam ediyor. Üstelik TC den eski DEP Milletvekili olarak her ay maaşını alıyor. 1994 den bu yana yurtdışında bir tek cümle fransızca bilmeyen altında PKK malı Mercedes araba ve özel şöförü ile sağda solda geziyor. KNK binasında mutfaktan ekmek çalıp dolabına saklarken oradaki görevli tarafından yakalanıyor. kendi ağzıyla yaptığı açıklamada Belçika, İsviçre Polisine istihbarat veriyor. MİT Müşaviriri Hakan Duman'la hasır neşir olan **KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar,**

kendisi gerçek işbirlikçi olduğunu halde yazar eşinin kitaplarını yasakladı TV de konuşmasına izin vermedi, hep o bayanı arkadan karaladı, ama kızkardeşini MHP li bir faşistle evlendirdi.Diğer erkek , kardeşine ABD GÜLEN den burs çıkarttı. Zübeyir Aydar hangi hakla ailesinden 13850 şehit olan sayın Başkan Mesut Barzani'ye hakaret edebilir ?

Yeni Özgürpolitika ya demeç veren ikiyüzlü dönem Zübeyir AYDAR Kürdistan Başkanı sayın Mesut Barzani hakkında şu saygısız sözleri dile getirdi..

« KDP, 1992’de Kürt Özgürlük Hareketi’ne karşı ortak hareket etmek için davet ettiği Türk ordusunun Güney Kürdistan’daki varlığına son vermediği gibi, bütün Güney’e yaymakla kalmayıp Musul-Şengal hattında yerleşmesini de sağladı. ABD ve Irak Hükümeti bile Türk ordusunun Musul’a yakın Başika’ya yerleşmesine itiraz edip çekilmesini istedi. Türk askeri varlığının yayılmasını cansiperane savunan KDP ve Genel Başkanı Mesud Barzani, kendi yayın organları üzerinden de “Türkiye Kürdistan’ın bağımsızlığını savunacak. PKK bize engel oluyor” şeklinde halkı kandırmaya çalıştı. ». diyor. Asıl halkı kandırmaya çalışan sahtekar Zübeyir Aydar dır. Gerçek şu ki,.PKK, Abdullah Öcalan, Kuzey Kürdistan bağımsızlığından vazgeçmiştir. Öcalan Barzani'nin vatandaşı olacağıma, TC vatandaşı olmayı tercih ederim. Öcalan gibi . Zübeyir Aydar' da TC nin saflarındadır.,. Oysa günümüzde KDP Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan eden bir partidir.Öcalan ile Aydar Bağımsız Kürdistan nın kurulmasına karşıdırlar ve TC nin saflarındadır. **Şimdi ikiyüzlü sahtekar Zübeyir Aydar'ın utanç verici açıklamasına bakalım ;**

Şengal meslesinde Kürtleri bütün dünyanın gözü önünde küçük düşürdüler. Şengal halkını DAİŞ’e teslim etmek, bütün dünyada Kürtler için zul, utanç ve başaşağı gidişti.» Bu utancın Zübeyir Aydar için olduğu doğrudur. Zira Şengal'in kurtuluşu sayın Başkan Me4sut Barzani'nin eseridir. Bütün dünya halkları biliyor ki.Başkan Barzani nin komutansındaki 7.500 peşmergenin savaşa katılmasıyla gerçekleşti. Bu savaşta korkak TC uşağı Zübeyir Aydar yoktu. sayın Serok Barzani'nin bu konudaki 13.11.2015 tarihli mesajını aktaralım.

Pîrozbahiya azadbûna Şingalê li hemû hemwelatîyên Kurdistanê dikim ku bi dest û pazuyê Pêşmergeyên qehreman pêkhat. Serkeftinekî mezin ku herdem dîrok ji bîr nake. Li vir da bi pêwîstî dizanim spasiya Amerîka û hêzên hevpeymanan bikim ku li azadkirina Şingalê da bi palpiştiya asmaniya bê wêne yarmetîderê Pêşmerge bûn. Spasî wan hemû hêzên beşdarbûyên Pêşmerge û fermandeyên wan dikim ku vê destana mezin tomar kirin. Spasiyên xwe yên bê payan pêşkêşî Pêşmergeyên Femandeya Zêrevanî û Yekîneyên Pêşmergeyên Rojava, Femandeya Şingal, Femandeya Dihok, Femandeya Hêzên Piştewanî Yek, Femandeya Barzan, Leşkerê Taybetî Yek, Leşkerê Gulan, Leşkerê Taybetî Dû, Hêza Dijî Teror, Hêza Taybetî Yek, Hêza 32, Hêza Jîngeha Dihok, Lîwaya Hevbeşên ser bi Wezaretê Pêşmerge, Lîwaya 4, Lîwaya 8, Lîwaya 12, Lîwaya 111 ê ser bi Yekîneya Heftih û Hêzên Xwebexşan dikim ku bi îradeyekî polayî beşdarî operasyona azadkirina Şingalê bûn. Spasiya Yekîneyên ser bi Encûmena

Asayîşa Herêma Kurdistanê dikim ku rolekî wan ya bi bandor li birêveçûna operasyonê û gihandina zanyariyên dirust û hemahengî li gel Hêzên Hevpeymanan û danîna plana rizgarkirina Şingalê da hebû

.Azadkirina Şingalê destana qehremaniya bê wêneya zarok û gedeyên gelê Kurdistanê û bandoreke mezin li ser bawerî bi xwe bûn û paşaroja gelê Kurdistanê bi cîh dihêle ji bo wê yekê pêwîst bû gelê Kurdistanê agahdarî rola wan hêzan bê ku beşdarî operasyonê bûn û dîrok wan bi bîr bîne.

Sayın Başkan Barzani yalancı Zübeyir Aydar'ın dile getirdiği gibi « Şengal halkını DAİŞ'e teslim » etmedi. Onun önderliğinde, yukarıda isimlerini verdiği Peşmerge Ordusu, 300 Daişliyi öldürdü 200 den fazlasını yaraladı,esir aldı.. Zübeyir Aydar Kürdistan Başkanı sayın Mesut Barzani yi böyle ikiyüzlü biçimde karalayamaz. Şengal'i kurtarmak, Bruxelles de çekirdek yemeye benzemiyor. . Sorun tarihte Kürdistan'ın özgürlük ve bağımsızlık sorunudur, bütün Kürdlerin sayın başkan Barzani nin yönetimi altında bir araya gelme sorudur. İlkın sayın Başkan Barzani'nin Şengal 'e Ezdi halkımıza verdiği değer ve felsefesini bilmek gerekir. Bu konuda sayın Başkan

« .Her dîsa li bîstê heyva dozdeh bû li çiyayê Şingalê, ji bo min wekî rojeka nû bû, di jiyana min da, jiyaneke nû bû, li wir bi ser bilindî li gel wan Pêşmergeyan û wan xweragiriya wan qehremanan û wan malbatên ku li wir mabûn, min dît ku bi çi qehremaniyê ev dever hate rizgar kirin û li serê wî çiyayê min gote gelê Kurdistanê ku ez mizgîniyê bidim xwe û bidim hewe jî ku çiyayê Şingalê rizgar bû

.Kêşeya mezin ya me xuşk û birayên me, eveye me şaşiyeye mezin di meseleya cografî da hebû. Herêma Kurdistanê di gel Şingalê mesafeyeka gelek zêde dirêje, dijminê me têda hebû, wextê ku ez hatime vê deverê min gelek texmîna xwe têda kir. Heta em piştî xwe bi hêz nekîn, heta rêyên xwe venekîn, em nikarin, mîsogeriyê bidîn û biçîn Şingalê, ji ber hindê serbilindiyane Pêşmergeyan qehreman bi hidudê heft hezar kîlometra bi xwîna xwe rizgar kirin ji bo hindê Şingalê heta digihe Dihokê û heta Zaxo û heta digihe Sihêla. Bi serbestî û bi azadî zarok bîn û hatuçooyê bikin, kesekî din curetê neke careka din rê lê bigre.

Wextê karesata Şingalê rûda, cenabê Babe Şêx li gel şandekî Êzdî da hatine nik min, dû roj sê roj pê çûbûn, ez çi cara rondikên Babe Şêx ji bîr nakim. Min gotê Babe Şêx eve tu û ev û şanda we, bawer bikin dilê min ji yê we birîndartire û ez ji we muteesîrtirim. Bes ez dê vî sozî bidim we şert bê ez dê riha xwe li ser danêm û vê tolê ji van dijminan vekim. Min gotê ez naxwazim tu wê texmîne bikî yan careka dîn vê tekrarê bikî û bibêjî min Êzdîxane temam bû. Êzdîxane temam nabê, ji ber ku Kurdistan temam nabê. Êzdîxane û Êzdî ya'nî Kurd, ya'nî Kurdistan. (Gotara Serok Barzanî li rêwresma salvegera karesata Şingalê,03092015)

Onun için Dr Ali KILIC'ın 2007 yılındaki yaklaşımımız şuydu.

« Tarihte Kürdistan ulusu hep jenoside maruz kaldı. Ülkesi işgal edildi. Ulusal varlığı parçalandı. Emperyalist sömürgeci devletler Kürdistan'ın yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koydular. Jenosid ve katliam politikası ülkemizi parçaladı. Sömürgeci, TC, İran ve Suriye, eski-Irak devletleri bu jenosid politikalarının mimarlarıdır. Sadece XX yüzyılda Koçgiri, Piran, Ararat, Dersim, Mehabad, Barzan, Halabja, jenositleri dahil olmak üzere ve XXI yüzyılda Şengal jenosidi uluslararası hukukta yerini bulmadı. Bir başka yazımda dile getirdiğim gibi, Emperyalist sömürgeci devletlerin amacı Kürdistan'ı jenoside maruz bırakmak, boşaltmak, insansızlaştırmak, onu doğasının güzelliğinden yoksun kılmak, tarihi ve kültürel uygarlığını ortadan kaldırmaktır.

Başta T.C. olmak üzere diğer işgalci ve sömürgeci devletler hep birlikte, her türlü teknik araç ve yöntemlere başvuruyorlar. Açıkçası Kürdistan inkar edilmiş bir bilimsel gerçeklik, yüzyıllardan beri çarmıhlara gerilmiş bir varlık, tarihsel anlamı olan, tarihsel bir haksızlık trajedisidir. Koçgiri ve Dêrsim Piran, Ararat, Dersim, Mehabad, Barzan, Halabja, Şengal jenositlerinin suçlusu TC, İran ve Suriye devletlerinin hedefleri halkımızı açıkça katletmek için her türlü jenositçi yöntemi ve katliam politikasını uygulamaktır. .Bu siyasal jenosidin yanında, objektif olarak Kürdistan'da kimyasal, biyolojik ve bakteriyolojik silahların kullanıldığı, toprağının kontaminasyona uğradığı, verimli tarlaların otuz yıl boyunca ekin vermeyecek duruma getirildikleri, yeni doğan çocukların sekiz yaşlarına gelmeden ölecekleri gül ve cennet ülkemiz «ırk temizliği», «devlet terörizmi» “jenositlere maruz kalmış” insanların memleketi olarak, onurunun ve insanların ayaklar altına alınmış olduğunu her bombardıman sonucunda haykırıyor. Irmaklarını, ovalarını, güzelim dağlarını yitiriyor. Kısacası Kürdistan uluslararası emperyalist karşı devrimin hedefidir. Kürdistan'da dün Saddam, bugün T.C., Irak ve Suriye aynı inkarcı politikaları uyguluyorlar. Gündem Kürdistan'ın boşaltılması ve tarihten silinmesidir T.C. devlet organları polis, jandarma, MIT JITEM işbirliği ile bir yandan inkar ve imha sürerken, diğer yanda Kürdistan'da ırk temizliği Kürdistan'ı boşaltmalar devam ediyor. T.C. Bir yandan, Kuzey Kürdistan'da fiilen savaşı sürdürürken, diğer yandan Güney Kürdistan devrimini boğmak için de karşı devrimci ve faşizan politikasını bölgede egemen kılmak istiyor. TC Genel Kurmayı denetiminde TIT, JITEM, ve diğer terörist örgütler aracılığıyla gerçekleştirdiği Şengal jenosidi bu imha politikasının devamıdır. Şengal jenosidi, insanlığa karşı, halklara karşı, işlenmiş bir suçtur. O halde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, insanlığa karşı, halklara karşı işlenmiş olan suçlara yönelik olarak aralık 1991'de kabul ettiği ve 2001 yılında uygulamaya koyduğu « Jenosit, Cinayet ve Baskıyı Önleme Sözleşmesini » Kürdistan özeline neden uygulamıyor? Sadece bu konuda değil. Siyasal alanda BM hiç bir zaman « Sömürge ve bağımlı ülkelerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını » Kürdistan için gündeme getirmedi. Kürdistan'daki savaş ve katliam görmemezlikten geldi ve devletlerin, devlet terörizmlerini uygulama politikalarına karşı sustu. T.C.'nin ve diğer sömürgeci ülkelerin imza attıkları sözleşmeleri yürürlüğe koymadı. Son yirmi yıllık Kürdistan'daki savaş dahil olmak üzere, Güney

de Saddam'ın Kürt halkına karşı kullandığı kimyasal silahlar konusunda ciddi hiç bir adım atmadı. Bu durum sömürgeci devletleri kendi politikalarını uygulamada daha da cesaretlendirdi. 4000 köyün ortadan kaldırılması, iki milyon insanın gözaltına alınması ve dört milyon kürdün topraklarından kovulmaları, on binlerce insanımızın katledilmeleri, sokaklarda, dağlarda ve kırlarda hunharca öldürülmeleri, faşist ve sömürgeci T.C.'nin devlet terörizmini T.C., MIT'i gizleyemez.. Şengal jenosidi bu politikanın bir parçasıdır.

Şengal jenosidi işlendiği anda TC ve İran orduları ülkemiz Güney ve Doğu Kürdistanı bombalıyorlardı. TC Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükkant koruyucuları Genel Kurmay binasında kabul TC ve İran ordularının Güney Kürdistan'ı işgal ve saldırı politikaları arasındaki ortak anti-Kürt özel ve genel stratejik askeri bağlantıları nelerdir ? Kürdistanlı örgütlerin bu saldırı politikalarına karşı ortak bir programları var mıdır ? Başka bir deyişle Suriye'nin İran ve TC sömürgeci devletlerine verdiği destek Güney Kürdistan devriminin kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik savaş pratiği olduğuna göre, bu konuda Kürdistanlı güçlerin ulusal ve uluslararası görev sorumlulukları nelerdir? Bunu nasıl ve hangi bağlamda yerine getirebilirler? Başka bir deyişle, Irak Devlet Başkanı Sayın Celal Talabani'nin ve Kürdistan Bölgesi başkanı sayın Mesud Barzani'nin açıklamalarını dinlemeyen TC ve İran Orduları ve politikalarını dünya kamuoyunda nasıl teşhir etmek gerekir ?

İkinci yazımızda Musul katliamı konusunda sorduğumuz soru "Musul katliamı ile TC Genelkurmayı, kontrgerilla ve JITEM arasında nasıl bir bağlantı vardır?" sorusuydu. Bir dizi katliamı plana koyan teröristlerin amacı TC'den farklı mı? Aynılaştıkları noktalar nelerdir ? Saldırının amacı aynı olduğuna göre, TC Genelkurmayı'nın Güney Kürdistan'daki kazanımları hedefleyen, PDK ve YNK'yi hedef alan saldırıları düzenleyen terörist örgütlere lojistik destek verdiği kendiliğinden ortaya çıkmıyor mu?

Birincisi, terörist eylemin amacı ile TC'nin Güney Kürdistan'a yönelik politikası üst üste düşüyor. İkincisi, TC Ordusu ile Al qaida örgütü ve terörist dinci İslamcı örgütler arasında çok ciddi ilişkiler vardır. Hizbullah Kuzey Kürdistan'da ulusal kurtuluş mücadelesine karşı örgütlenme deneyimi incelenirse, TC ordusu neden Güney Kürdistan'da anti Kürt askeri hareketi örgütlemesin? Musul cinayetinin ve Kerkük ile ilgili bağlantısı ele alınırsa, TC istemlerinin arkasında yatan Genel Kurmayın amaçları ile terörist örgütlerin hedefleri, amaçları aynı noktada buluşuyor. Kanımca bu iki yönlü bir plan uygulanmaktadır. İlk amaç gerillayı fiziki olarak yok etme, ortadan kaldırmadır. Yüz binlerce askerin katıldığı operasyonun hedefi budur

İlkin süreç Şengal jenosidini gerçekleştiren güçlerin başta TC Genel Kurmayı olmak üzere sömürgeci devletlerin orduları ve onların yönetiminde olan faşist-terörist güçler olduğunu ortaya koydu. Bu üç ay önce yaptığımız tespitin doğru olduğunu ortaya koyuyor.. Kürdistan halkının bir parçası olan Ezidi Kürtlerin yerleşim birimlerine yapılan saldırı açıkça bir jenosittir. 800 den fazla Ezidiyi öldüren 820 den fazla sivil halkı yaralayan bu vahşi saldırı insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Bu barbarlık ırk

temizliđi kavramıyla sınırlandırılmaz.. Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünde belirtildiđi gibi -“ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu tamamen ya da kısmen yok etmek kastıyla işlenirse- soykırım suçunu oluşturur: - Bir grubun üyelerinin öldürülmesi, Bir grubun üyelerinin ciddi bedensel veya zihinsel zarara uğratılması, Bir grubun yaşam koşullarının üyelerine fiziksel zarar verilmesi amacıyla bilerek zorlaştırılması - Bir grup içinde yeni doğumların önlenmesi, Bir grubun çocuklarının zorla başka bir gruba aktarılması.” Bu imha planı, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 11 Aralık 1946 tarihli ve 96(I) sayılı kararında da dile getiriliyor.” ulusal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla Kürdistan devlet Başkanı Mesud Barzani, bir yazılı açıklama yaparak Şengal bölgesinde Êzidî Kürtlere yönelik gerçekleştirilen terörist katliamı nefretle kınadı. Başkan Barzani, Musul, Kerkük ve Diyala gibi Kürt kentlerindeki terörist saldırıları organize eden yabancı ülkelerin istihbarat servisleri olduğunu belirterek; “Bir süredir çok sayıda yabancı istihbarat servisi Kerkük, Musul ve Diyala gibi Kürt bölgeleri üzerinde hesapları var. Terör örgütleri bu gibi kanlı saldırılarla Kürt vatandaşlarını yaşadıkları bölgeleri terk etmelerini amaçlamaktadır” dedi. Barzani, Kürdistan güvenlik güçlerinin saldırıya hedef olan Êzidî Kürt bölgelerine gitmesi gerektiğini belirterek, Kürt düşmanlarına ve onlara yardım edenlere vurmalarını, çünkü bu duruma daha fazla tahammül edilemeyeceğini kaydetti.

Akla gelen soru kimdir bu« yabancı ülkelerin istihbarat servisleri ?» Başka bir deyişle, TC Genel Kurmayı, TC devlet güçleri, TC Irak Büyükelçiliđi, Iran Ordu Birlikleri, Suriye Ordu birlikleri bu soykırım hareketinin sorumluları deđil mi? İlk açıklama, TC Genel Kurmayının denetiminde olan TIT den geldi.

*“Türk İntikam Birliđi, Türk cođrafyalarında yaşayan Türk soylulara yapılacak her saldırıya karşı, kutsal Türkçü direnişini şiddetle sürdürecektir! Türk İntikam Birliđi'ne bađlı Türkçü direnişçiler, Irak'ta yaşayan Türkmenlerin can ve toprak güvenliđini korumak için kanının son damlasına kadar savaşarak, Türkmeneli Devleti'nin kurulması için her türlü silahlı eylemde bulunacaktır! Irak'ın Tuzhurmatu kenti, Emirli bölgesinde pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Türkmenlerin intikamı alınmıştır! Türkmenlere yapılan alçakça saldırı karşısında Türk İntikam Birliđi, Kuzey Irak'ta Türkmen bölgesi sınırları içinde bulunan Şengal'e bađlı yerleşim alanlarına sonradan yerleştirilmiş Kürtlere karşı, 4 Türkçü intihar komandosu tarafından saldırı gerçekleştiril”*di denilmektedir. Faşist TIT ile TC arasındaki bađlantı mekanizmasını yönlendiren Genel Kurmayın hangi birimi, faşist örgütlerin saldırı programlarını düzenliyor? Denemelerin stimülasyonu hangi laboratuvarlarda ve hangi Üniversite Merkezlerinde uygulanıyor? Kuşkusuz Faşist birliklerinin bu eylemi insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Fakat bu suçu işleyen ve TIT ‘e işlettiren, TC Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ve Genel Kurmaya bađlı Bilimsel Karar Merkezidir. Bunun için TC Ordusu Genel Kurmay başkanı ve Jandarma Genel Komutanlıđı, Kara Kuvvetleri Komutanlıđı, Üniversitelerde TC ordusuna destek veren Laboratuvar temsilcileri suç ortaklarıdır, Irak devlet Başkanı Talabani, ellerinde bulunan Suriye ve Iran devletlerinin jenosit suçuna katıldıkları için de BM Milletlere başvurarak bu suçluların Uluslararası Ceza

Mahkemesinde yargılanmalarını sağlamalıdır. Bu devlet Başkanı olarak onun görevleri arasındadır

. **Kürdistan TV** Şengal'de bomba yüklü kamyonlara düzenlenen ve yüzlerce masum Yezidi Kürt vatandaşının hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan saldırılarda Suriye'nin parmağının olduğu belirtildi. .Kürdistan Bölge Hükümeti Peşmerge İşleri Bakanlığında bir araya gelen, Peşmerge İşleri Bakanı General Ömer Osman ve Musul'daki çokuluslu gücün komutanı General Werzniski, Türk topçularının Kürdistan'a yönelik bombardımanını ele alarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kürdistan Bölgesini sürekli bombalamasının gerek Kürtlerde gerekse Çokuluslu Güçte büyük rahatsızlık yarattığını belirttiler. Komutanlar ayrıca top ateşlerinin bir an önce son bulması gerektiğini kaydetti . Kurdistan-tv muhabirinin bildirdiğine göre sınırdaki Petik, Berdunaz, Pireluk, Mirgesir, Berde Pane ve Haçi Omran bölgesindeki diğer köyleri bombalayan İran ordusu bölge halkını uyararak köylerini boşaltmalarını istedi. Gerekçe olarak bir kaç gün içinde bölgeye yönelik hava saldırısı ve operasyon düzenleyeceklerini öne süren İran ordusu, biran önce köylerin boşaltılmasını aksi taktirde yaşanacak sivil kayıplardan sorumlu olmayacaklarını bildirdi. Hangi hakla? İran, sömürgeci ve faşist devletin politikası Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma Statüsü'nün 6. maddesi, 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan soykırım suçunu yargılama yetkisini Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne vermiştir. Bu tanımlama uluslararası örf ve adet hukukunun bir parçası olarak kabul edilmiştir, bu nedenle Soykırım Sözleşmesini onaylamış olsun olmasın, tüm devletler için bağlayıcıdır. Ruanda ve Eski Yugoslavya için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Statüleri de aynı tanımlamayı kullanmışlardır.

Sivil halkın bombalanması uluslararası hukuka aykırıdır.

Kürdistan Başkanı sayın Mesut Barzani yaptığı açıklamada, Şengal Bölgesinde bulunan Giruzer, Siba Şeyh Hıdır gibi yerleşim alanlarını hedef alan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan intihar saldırılarında yabancı istihbarat servislerini sorumlu tuttu. Barzani, “çeşitli ülkelerin istihbaratlarının Kürt kentleri olan Musul, Kerkük ve Diyala gibi yerlerde yaşayan Kürt vatandaşların bu kentleri terk etmeleri için saldırılarda bulunduğunu” iddia etti. Kürdistan devlet Başkanı Mesud Barzani, bir yazılı açıklama yaparak Şengal bölgesinde Êzidî Kürtlere yönelik gerçekleştirilen terörist katliamı nefretle kınadı. Barzani, Musul, Kerkük ve Diyala gibi Kürt kentlerindeki terörist saldırıları organize eden yabancı ülkelerin istihbarat servisleri olduğunu belirterek; “Bir süredir çok sayıda yabancı istihbarat servisi Kerkük, Musul ve Diyala gibi Kürt bölgeleri üzerinde hesapları var. Terör örgütleri bu gibi kanlı saldırılarla Kürt vatandaşlarını yaşadıkları bölgeleri terk etmelerini amaçlamaktadır” dedi. Kürdistan devlet Başkanı Barzani, Kürdistan güvenlik güçlerinin saldırıya hedef olan Êzidî Kürt bölgelerine gitmesi gerektiğini belirterek, Kürt düşmanlarına ve onlara yardım edenlere vurmalarını, çünkü bu duruma daha fazla tahammül edilemeyeceğini kaydetti. Kürdistan Güvenlik Güçleri sözcüsü Cabbar Yaver, Kürdistan Güvenlik güçlerinin

saldırğan olmadığını ancak Kürdistan halkını, topraklarını ve kazanımlarını savunmaya hazır olduklarını ifade etti.

“Teröristler, masum sivilleri katletmekle Irak’ı kana boğmak istiyorlar. Ancak kirli amaçlarına hiç bir zaman ulaşamayacaklardır. Şengal İlçesi’ne bağı Kahtaniye nahiyesinde düzenlenen ve masum sivilleri hedef alan terörist saldırıları şiddetle kınıyoruz.Bizim için meselenin iki boyutu vardır. Birincisi, eğer ABD Güney Kürdistan’da müttefik dostsa, o halde sorunun uluslararası ceza mahkemesine getirilmesi gerekir ve bayan Dona Perino’nun birlikte çalışma istemi bu noktada derinleştirilmelidir ve olumlu tavır uluslararası hukuk açısından çok önemlidir ve TC Genel Kurmay Başkanı ve mensupları insanlığa karşı işlenmiş suçlardan ötürü yargılanmalıdır. Bu Kürdistan halkının geleceğı için son derece önemlidir. İkincisi meselenin askeri boyutudur. Her şeyden önce, TC Ordusu gücünü NATO’dan alıyor.TC’nin Avrupa Birliğine girişı, NATO ordularını Kürdistan halkına karşı kullanma stratejisini de içinde taşıyor. Onun için Kürdistan halkının Avrupa Birliğine Türkiye’nin girişine evet demesi, yada Cumhurbaşkanlığı süreci için Türk milletine dua den bazı Kürt milletvekillerinin oy vermesi kesinlikle bir cinayettir, katliamı desteklemedir. TC parlamentosu Kürdistan parlamentosu değildir. Abdullah Gül ve Tayip Erdoğan Al Qaida’yi besleyen finanse eden katillerdir. Kemalist katillere olduğu kadar dinci Katillere de Kürdistan halkının oyu yoktur. Bu açıdan TC Genel Kurmayı’nın “ *ulusal ve uluslararası savunma araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri bir sistem bütünlüğü içerisinde “Savunma Havacılık ve Uzay Araştırma ve Teknoloji Projeleri Tanımlama Planlama Yönlendirme ve Kontrol Sistemi” (SARGES) ve “Uluslararası Silahlanma Araştırma ve Teknoloji Faaliyetleri Yönetim Sistemi” (USAT) temelinde tanımlanmakta, planlanmakta, yönetilmekte ve kontrol* “ etme projesi Kürdistan’ın devletleşme sürecinde bizim için tamamen imha planıdır. Bu plan TC ordusunun katliamcı ve jenositçi bir ordu olduğunu ortaya koyuyor. TC ordusun bir yandan teknolojik gelişmeleri takip edip, geleneksel ordudan çıkıp teknolojik profesyonel ordulaşma sürecine girerken aynı zamanda personel yetiştirmede üst seviyede uzmanlaşmış bir ordu niteliğini geliştiriyor. TC ordusu dünyanın en saldırğan en terörist ordusu olarak bütün katliamların planlayıcısı ve uygulayıcıdır. SENEGAL jenosidinin mimaridir, katil ortaklarına öncülük eden sömürgeci bir ordudur.

Onun için ilkin Kürdistan Ordusu ülkesine düşman olan sömürgeci devlerin kuvvet yapısını ve düşmanın elindeki teknolojik olanakların neler oldukları hesaba katarak ulusal ordunun yeniden örgütlenmesi süreci içinde Kürdistan devrimini ve kazanımlarını korumak amacıyla Kürdistan Gönüllüler Ordusunu oluşturmalı ve bütün sivil halkı kendi güvenliğini savunma sürecine getirmesi zorunludur.

İkincisi ciddi bir diplomasi ile Şengal Katillerinin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasının sağlanması gereklidir.

Üçüncüsü, Irak Devleti, Şengal jenosidi nedeniyle İran, Suriye ve Türkiye elçiliklerini kapatmalı ve Kürdistan Hükümeti Kürdistan’da TC ile yapılmış bütün sözleşmeleri iptal etmelidir. Kürdistan toprakları üzerindeki 1300 TC askeri derhal

kovulmalıdır.

Dördüncüsü, Kürdistan petrol gelirlerinin halkın güvencesini temin edecek teknolojik uzay radar araçlarını temin etmelidir.

Beşincisi, Kürdistan Gönüllüler Ordusu ve Ulusal ordu yanında halkı silahlandırmalı sömürgeci devletlerin tüm ajanlarını imha etmelidir.

Kürdistan Hükümeti Kara Kuvvetleri yanından Deniz ve Hava kuvvetleri geliştirmeli, Hava Kuvvetlerini yeni teknolojik uzak biliminin gelişimine ve ileride Kürdistan'a gelecek hava saldırılarına karşı ulusal topraklarımızın savunması için uzun menzilli füzeler yanında, hava saldırılarına karşı Kürdistan'ın stratejik bölgelerine Scutlar yerleştirmelidir.

Altıncısı, Kürdistan Hükümeti muhtemel kimyasal ve biyolojik savaşa karşı gerekli bütün teknolojik gereksinimleri temin etmelidir. Kürdistan'daki inşaat sektörü ve yeni bina yapımları, savaş koşullarına ve hava saldırılarına karşı zeminlerde sığınakların şimdiden inşa edilmesi gereklidir.

Yedincisi Kürdistan bağımsız bir politika izlemeli dış bağımlılıktan kurtulmalı ve ulusal ekonomi geliştirilmeli, Kürdistan Ulusal Ordusu kendi teknolojisini oluşturacak kapasiteye gelmelidir. Kürdistanlı atom fizikçileri, Kürdistan savunması için nükleer silah ve Kürdistan'da atomun üretilmesine başlamalıdır. Kürdistan tek güvencesi bilimsel temellere dayanan askeri nükleer güvenlik gücünün temini devrimizin geleceğidir. »

Sonuç olarak biz Dersimliler her şey Bağımsız Kürdistan için diyoruz. Çünkü Dersimin özgürlüğü Kürdistan bağımsızlığıdır. Kürdistan bağımsızlığı Dersimin özgürlüğüdür. Biz TC nin sömürgeci boyunruğu altında yaşamaktansa, Sayın Başkan Mesut Barzaninin kuracağı Bağımsız Kürdistanın vatandsaşı olmak istiyoruz.

İsmailo Demeniz

Berlin , 8 Şubat 2016

www.mamekiye.de

www.dralikilic.wordpress.com